

## Svenska språket och jag

Kerttu Pöllänen

Jag kommer fortfarande ihåg min första svensklektion i grundskolan: jag hade ingen aning om vad min svensklärare sade och jag tyckte att svenska är ett jättesvårt språk. Dessförinnan hade jag studerat engelska för tre år och tyska för ett år. Fast jag till och med då tyckte att man kan ha mycket nytta av främmande språk, hade jag ingen aning om hur mycket svenska skulle påverka på mitt liv på gymnasiet.

I grundskolan hade vi bara 45 minuter av svenska varje vecka, vilket var i mitt tycke alldeles för litet. När jag började gymnasiet, insåg jag att mina språkkunskaper i svenska var jättedåliga. Därför bestämde jag mig för att lära mig språket på riktigt. Jag började med att titta på svenskspråkiga mumin hemma, eftersom min syster hade gjort det när hon pluggade till studentskrivningar. I början var det svårt och krävande att lära mig ett nytt språk. I alla fall blev jag kär i svenska och började plugga språket ännu mera på fritiden. Svenska blev en del av mina vardagar: jag lärde mig nya ord varje dag, lyssnade på svensk musik och tittade på serier på svenska för att förbättra mina språkkunskaper.

Att lära mig svenska på gymnasiet har krävt mycket tid, men som abiturient kan jag säga att språkstudierna har varit den bästa delen av gymnasiet för mig. Jag har träffat härliga och livslånga vänner på svenskalektionerna som har gjort min gymnasietid oförglömlig. Svenska har också möjliggjort att förstå min omgivning bättre, eftersom jag lever i ett tvåspråkigt land. I början av gymnasiet var jag jätterädd när jag var tvungen att använda svenska på lektionerna. Nuförtiden ger jag inte vika för rädsla när jag möter nya utmaningar utan använder svenska alltid när det är möjligt.

Att vara en språkkunnig student är en rikedom. Alla vet att språkkunskaper är till nytta när det gäller till exempel arbetsökning. För mig betyder svenska ändå mycket mera: det känns så underbart att uttrycka mig och mina känslor på olika sätt med hjälp av främmande språk och ytterligare att använda svenska med svenskspråkiga människor. Utan svenska skulle mitt liv åtminstone vara mer tråkigt, därför att jag kunde inte förstå nordiska kulturer så bra som jag kan nu. Jag har också haft mycket

nytta av svenska när det gäller att resa utomlands. Vi besökte Stockholm med min klasskamrat vid årsskifte och använde bara svenska hela resan. Det kändes fantastiskt att behärska vardagliga situationer på svenska som en lokal.

Jag är tacksam över att jag har haft en möjlighet att studera främmande språk helt gratis tack vare Finlands skolsystemet. Mina språklärare både i grundskolan och på gymnasiet har haft en stor inverkan på mitt intresse för det svenska språket, eftersom de har alltid varit kompetenta, sporrande och inspirerande. Som en gymnasieelev anser jag att svenska har redan nu erbjudit mig åtskilliga underbara möjligheter. Språket kommer definitivt att vara en del av min framtid, eftersom jag vill söka till ett svenskspråkigt universitet. Språkkunskaper är min största rikedom, och därför är jag ytterst glad att jag började plugga svenska på gymnasiet.