

3. Språkkunskaper är en rikedom – Amanda Puerto-Lichtenberg

Hos mig hör man tre olika språk varje dag. Min lillasyster och jag talar finska tillsammans, eftersom vi har levat hela livet här i Finland. På grund av skolan och kompisarna, har detta blivit vårt starkaste språk, fast det faktiskt inte alls är vårt riktiga modersmål. Min mamma är nämligen dansk och har alltid talat danska med mig och min syster. Det var det första språket jag någonsin hörde och lärde mig. Ytterligare är min fader kubansk, och talar tyvärr varken finska eller danska. Således blev spanska alltså språket som familjen kommunicerar på, när vi alla är tillsammans. Att växa upp med tre alldeles olika språk har varit det bästa som hänt i mitt liv, och det är nästan omöjligt att föreställa mig själv utan denna kunskap.

Tack vare min mångkulturell uppväxt, kan jag urskilja många möjligheter, som jag kanske inte skulle ha fått, om jag var enspråkig. Att kunna flera språk har därför, efter min åsikt, endast fördelar. Till en början känns det väldigt häftigt att kunna beställa en kaffe i Frankrike: "Bonjour, je prendrais un café, s'il vous plaît." eller fråga vad klockan är i Tyskland: "Können Sie mir sagen, wie spät es ist?". De flesta människor älskar att resa runt i världen, och då är det väldigt praktiskt att kunna klara sig på lokalspråket. Man värkar inte bara jätteintelligent, men ger också ett bra intryck av sig själv som människa. Att kunna kommunicera med de lokala medborgarna på deras modersmål visar nämligen, att man respekterar deras land. När de lokala människor känner sig ansedda och trygga, är det lättare att lära känna dem samt deras kultur. Sådär har i alla fall jag själv fått massor av nya kompisar, och lärt känna en hel del intressanta människor!

Numera blir gränserna mellan länderna hela tiden mer och mer oväsentliga, då de sociala medier förknippar de flesta människor på jordklotet, och alla strävar efter en plats på den internationella marknaden. När det gäller arbetslivet, är det nästan självklart att arbetsgivaren hellre ansätter någon, som är bra på flera än ett språk. I en värld, där falsk information sprids överallt tycker jag också att det är en enorm fördel att kunna läsa och förstå t.ex. nyheter eller artiklar på andra språk. Detta möj-

liggöer en mer mångsidig och förhoppningsvis också mer genuin synvinkel och åsikt till saken.

Utöm alla de praktiska situationer och fördelar som språkkunskapen kan bidra till, finns det ändå en mycket viktigare skäl, varför flerspråkighet är en rikedom. Jag anser, att språk påverkar ens världsåskådning på ett väldigt positivt sätt. Språket reflekterar kultur, traditioner, värdar och tankevärlden. När man lär sig ett nytt språk, vidgar man sin egna uppfattning av sina omgivningar, och på detta sättet kan man också fokusera sig på att vara en bättre och mer tolerant människa. Om man endast kan tala sitt egna modersmål, finns det en större risk att bli partisk eller övetande.

Numera, år 2020, är det nästan omöjligt att klara sig endast med sitt modersmål, och sanningen är faktiskt, att de flesta människor, åtminstone i den västra världen, redan är tvåspråkiga. Engelska har nämligen blivit det gemensamma och globala språket, som så småningom har tagit över allt intresse för mindre eller mer exotiska språk. Detta är sorgligt, eftersom många språk kan försvinna inför de kommande årtionden. Därför tycker jag, att det er väldigt viktigt att t.ex. föräldrar ger vidare sitt modersmål till deras barn. I skolorna är det också essentiellt att satsa på språkundervisning och framför allt att uppmuntra de unga att intressera sig för språk utöver engelska. Javisst kan det vara svårt och kännas tråkigt att lära sig grammatik och verbböjningar, men man inte behöver vara perfekt för att bli förstådd.

För mig, är min språkkunnighet en öersättlig rikedom. Det har inte bara gjort mig en mer tolerant och nyfiken person, men har också lärt mig att acceptera min själv som jag är. Min identitet är format av tre olika bitar, som alla möjliggör ett spännande sätt att uttrycka mig själv på. Och vem skulle inte vilja ha ett hemligt språk, som kanske ingen annan har orkat lära sig?

