

Att kunna svenska ute i världen – vilka dörrar öppnar det?

”Varför skulle jag studera svenska, det är bara ett marginalspråk och alla svenskar förstår ju engelska.” Det här är vad man ofta hör när språkundervisningen i Finland diskuteras. Många tycks lita på engelskans makt, men om man ser på saken lite närmare, så lönar det absolut sig att lära sig andra språk också – bland dem svenska. Varför?

Svenska är ett officiellt språk i Sverige och Finland. Dessutom har det en central roll som arbetspråk i det Nordiska rådet – det är Nordens ”lingua franca”. Och Norden är just det samfundet som Finland så gärna vill tillhöra. Förutom att svenskan hjälper bygga och fördjupa samarbete på den statliga nivån, ger den även individuell nytta till den som ids studera det. Då kan man nämligen studera vidare i Sverige eller hitta jobb där. Högre löner och bättre livskvalitet har alltid dragit finländare dit – speciellt i ekonomiskt svåra tider.

Man behöver inte lämna Finland för att kunna utnyttja sina kunskaper i svenska. I vissa yrken krävs det tjänstemannasvenska och på många håll – till exempel vid västkusten – bor det relativt mycket svenskspråkiga och det finns även enspråkigt svenska kommuner. Nuförtiden är det också lätt att använda svenska på nätet. Det finns otroligt mycket information och underhållande material på svenska. Det är bara att söka. För mig själv personligen har svenskan också hjälpt mig att studera engelska - och tvärtom. Ju flera språk man kan, desto lättare blir det att lära sig nya!

Så, svenskan är nyttig ekonomiskt och politiskt samt i studier och även i vardagen. Men man måste inte glömma att lära sig språk är nyttigt i sig själv. Då öppnar man dörren till en ny värld, egentligen. På samma sätt som man inte kan översätta texter bokstavligen, så är också ens tänkande beroende på språket, vilket på sin tur är anslutet till seder och bruk i kulturen. Genom att kunna flera språk blir man öppnare, mer tolerant och bättre på att uttrycka sig samt kommunicera med människor med olika bakgrunder. I den nya världen som man kommer in i finns dessutom en egen kultur som man kan njuta av. När det gäller svenskan, så finns det till och med två: den rikssvenska och den finlandssvenska. I Sverige finns det till exempel en lång tradition av utmärkta kriminalromaner och tv-serier baserat på dem, som jag gillar mycket.

Då det talas om den svenska kulturkretsen, så kan man inte låta bli att märka hur stor påverkan Sverige har haft i Finland. När man som en finländare studerar svenska språk och kultur, börjar man bättre förstå sig själv också. Svenskan öppnar alltså inte bara dörren till världen men också in i oss. Den som argumenterar med att kalla svenskan ”marginalspråk” borde förstå att det kan vara marginalspråk för amerikaner eller japaner, men för oss i Finland är det inte och kommer aldrig att vara ett marginalspråk. Kanske klarar man sig inte enbart med svenska men många nya möjligheter får man ändå.

Joona Niittumäki, Turun klassillinen lukio