

## **Svenska för livet**

Jag har varit intresserad av olika språk och kulturer hela mitt liv därför att jag är nyfiken till min natur. Dessutom anser jag att lära sig nya språk är såväl en strålande väg att berika ens liv som samla nya erfarenheter och möta olikhet i ens liv. Varje kultur har sina egna sätt att tänka om livet och för mig har språk givit en möjlighet att lära mig om deras tankesätt och världsåskådning. Jag är övertygad att denna öppenhet som jag har lärt mig kommer att löna sig också senare i mitt liv när världen blir ännu global och olika människor från varierande länder och kulturer ska samarbeta ännu mer.

Gymnasiet är snart förbi men de kunskaper som jag har samlat under de här tre åren ska jag utveckla vidare och se till att inte faller i glömska. En av dessa kunskaper är svenska. I gymnasiet har jag fått en bra grund i svenska och gjort goda framsteg både i läsande och skrivande men den praktiska sidan har jag varit oförmögen att uppdatera eftersom det borde kräva muntligt umgänge som vi inte har tid att göra. Jag har även lyssnat på radio på svenska och tittat på program i tv som är svenskspråkiga och denna väg blivit van vid att höra och förstå svenskspråkiga diskussioner, men att kunna prata svenska ordentligt är hårt. Redan i början av gymnasiet hade jag bestämt mig för att göra min värnplikt i en svenskspråkig garnison för att få mina muntliga kunskaper till samma nivå som mina skriftliga kunskaper och för att skapa nya vänskapsförhållanden som kunde hålla kvar länge i mitt liv. Nu har det blivit tid att göra det och i juli ska jag börja min beväringstjänst i Nylands Brigad i Ekenäs.

Jag är säker på att under min värnpliktstid kommer jag att lära mig flytande svenska som ska komplettera de luckor jag har i min muntliga uttrycksförmåga nu. Jag är medveten om att det kommer väl att vara svårt att anpassa sig till Dragsvik i början för både det nya området och det nya språkets skull, men jag är också övertygad att om jag förhåller mig öppet och förtröstansfullt till denna förändring, tar det inte länge förrän jag har blivit en del av den finlandssvenska gruppen där. Det beror på mig själv och hur mycket jag vill det. Det sägs ofta att finlandssvenskarna är rika och framgångsrika men ganska sällan tänks om orsaker tack vare de är kanske lite mer framgångsrika och lyckliga än vi finnarna. Jag tror att en orsak till det är deras täta samhälle; de ställer upp när någon annan behöver hjälp och stöder varandra under hårda tider. Det är något vi finner inte gör, kanske därför att vi tänker att var och en borde ta hand bara om sig själv. Det är någonting som jag vill undvika i mitt liv; jag skulle vilja vara förmögen att hjälpa andra människor men också att vara beredd att medge om jag själv behöver andras hjälp, vilket är svårt för mig nu. Alltså det svenska språket är en orsak till det att jag vill till Nylands Brigad, men också de sociala kontakterna och den finlandssvenska kulturen är lika viktiga för mig.

Sverige är en viktig partner i handel för oss finländare. Det är alltså en viktig orsak att se till att ens språkkunskaper förblir i bra kondition. Jag personlig intresserar mig mer för naturvetenskaper än handel men jag vore jätteövertäckad om jag inte behövde mina kunskaper i svenska i mitt arbete ibland i framtiden. Sverige och Finland gör mycket samarbete i många sektorer och samarbetet är mycket mer givande och lättare om diskussioner kan föras i ett gemensamt språk. Fast engelska är det huvudspråket i det vetenskapliga samfundet, är den ingenderas modersmål.

Det är alltid ett gott val att satsa på språk, men varför just svenska? Utöver alla de orsaker jag har redan benämnt, finns det också andra, kulturella och språkliga orsaker som gör det viktigt att kunna svenska. Det finns områden i Finland, särskilt på den sydvästliga kusten och på Åland, där man inte kan klara sig bara med finska och också på många andra håll i Finland, till exempel i Helsingfors, kan man stöta på svenskspråkiga finländare eller svenskar. Då är umgänget mycket mer givande, om man kan visa den andra människan att man kan prata svenska, respekterar detta språk och dess representanter. En annan anledning att satsa på svenska är den likheten mellan svenska, danska och norska. Förstår man bra svenska, kan man även förstå åtminstone litet om skriven danska eller norska och att kunna svenska bjuder en på bra möjlighet att börja studera andra nordiska språk.

För mig har det alltid varit viktigt att värdesätta andra människor, oberoende av deras religion, kultur, huvudfärg eller kön. När jag har sett hatet många finländare har mot olikhet, exempelvis mot finlandssvenskar och invandrare, har det blivit ännu viktigare för mig att ta hand om det att jag inte blev en av dem som anklagar andra för deras eget illamående. Jag ser det svenska språket som ett sätt att vänja sig vid olikhet och att lära sig att respektera andra människor, men också som kommunikationsmedel, som har mycket att bjuda oss. Om vi tar emot denna möjlighet och dess fördelar eller inte, är bara av oss beroende.

Otso Nieminen  
Lohjan yhteislyseon lukio